

Gilde Nieuws, editie maart 2013

UITNODIGING

excursie “Op zoek naar de Koningstafel” op zaterdag 13 april 2013

Wij nodigen alle gildeleden uit voor de 1^e officiële wandeling van onze nieuwe cultuurhistorische rondleiding over de Grebbeberg, genaamd “Op zoek naar de Koningstafel”.

Datum: zaterdag 13 april 2013
Aanvang: 15.00 uur (duur wandeling ca 1 ½ uur)
Vertrekpunt: Ereveld Grebbeberg

Toelichting bij de nieuwe wandeling op de Grebbeberg

Op de voorjaarsvergadering op donderdag 2 februari j.l. gaf André Karper van de werkgroep belast met het opzetten van een nieuwe wandeling een presentatie over de stand van zaken. Na een korte inleiding over de aanleiding om deze wandeling op te zetten en de aanpak werd uitgebreid stil gestaan bij de route en de vertelpunten.

De route gaat over het zuidoostelijk deel van de Grebbeberg en kent een 10 tal vertelpunten. In tegenstelling tot de wandelingen van het Utrechts Landschap en van stichting de Greb die respectievelijk het accent leggen op de natuur en de oorlogshandelingen op de Grebbeberg laat deze wandeling de bezoeker kennismaken met een grote verscheidenheid aan cultuurhistorische onderwerpen op en rond de Grebbeberg.

De wandeling duurt 1 a 1 ½ uur en kan worden aangevraagd via de VVV. Tevens is het de bedoeling om in het zomerseizoen een 4 tal wandelingen te organiseren. Tijdens de presentatie onthulde André Karper de naam van de nieuwe wandeling. Deze heet vanaf nu : *Op zoek naar de Koningstafel*.



Namens de werkgroep : Frank Ganzevles, André Karper, Theo Peek en Pieter de Vries.

Aankondiging zomerrooster 2013

Het wordt weer tijd om het zomerrooster 2013 voor de openstelling van de Cunerakerk en de torenbeklimming samen te stellen. Het rooster loopt dit jaar van 26 juni t/m monumentendag op 7 september en regelt de bezetting en de beklimmingen op de woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag gedurende de zomermaanden.

Eind april ontvangt U het opgaveformulier met het verzoek om uw wensen en mogelijkheden in te vullen. Eind mei, begin juni informeren we u dan over de definitieve inroostering.

Jan Blaas en Frank Ganzevles

Oproep nieuwe gastvrouw/heren voor zomeropenstelling Cunerakerk

In de praktijk betekent dit een inzet van vele gastvrouw/heren en torenguiden voor 44 middagen (gastvrouw/heer van 13.00 – 16.30 uur en torenguids 14.30 – 15.30 uur). Plus de inzet van leden die helpen met openen/sluiten van de Cunerakerk en het in- en opruimen van de ontvangstbalie.



Foto: De eerste twee bezoekers in 2011 met achter de balie Pim Strous, Riki van der Werf, Jan Blaas, Willy Hoorn

De invulling van gildeleden op dit groot aantal middagen is ieder jaar weer een aanslag op zowel onze gildeleden als op de roostermakers uit het bestuur. Vele jaren verzorgde Riki van der Werf de zomeropenstelling en roosters voor gastvrouw/heren. Dat was een hele klus, mede vanwege de vakantietijd en vakantieplannen van onze gastvrouwen/heren.

Maar vele handen maken natuurlijk ook de inzet en het roosterwerk lichter. We hopen dat zich meer leden willen opgeven voor deze periodieke gildeactiviteit. Het ontvangen en informeren van bezoekers is leuk werk en leidt vaak tot verrassende gesprekken.

Schenking boeken

Het Cuneragilde heeft een kleine huisbibliotheek. Recent zijn er twee schenkingen aan toegevoegd:

1. Henk Deys gaf een exemplaar van Rhenen, geschiedenis en architectuur door Henk Deys en Fred Vogelenzang. Monumenten inventarisatie provincie Utrecht. 2010
2. Hans Hofhuis gaf een exemplaar van Begraven in Rhenen. De geschiedenis van de laatste eer in Rhenen, Elst en Achterberg. Geschreven door Hans Blankestijn, Hens Dekker en Ben van Laar. Uitgave bij het 75-jarige jubileum van de uitvaartonderneming van Bep, Johan en Berto Smit te Rhenen, 2006.

Deze beide boeken zijn heel informatief voor gidsen van stadswandelingen en gidsen in de Cunerakerk. Bijv. in Begraven in Rhenen staat een uitgebreid hoofdstuk over Begraven in en rond de Cunerakerk.

Gidsen die belangstelling hebben voor deze boeken, kunnen ze lenen en/of we kunnen een rouleersysteem opzetten. Opgeven bij Willy Hoorn, tel. 616369 of willy.hoorn@hccnet.nl

Restauratie kansel-Bijbel in de Cunerakerk

Na de restauratie van het oude doopvont zocht Stichting Cuneragilde Rhenen een ander, nieuw doel voor de inkomsten uit stadswandelingen, torenbeklimmingen en zomermiddagopenstellingen van de Cunerakerk.

In overleg werd gekozen voor de restauratie van de kansel-Bijbel die daar na bijna zeventig jaar gebruik dringend toe was.

De rechter- of zo u wilt, de linkerbenedenhoeken hebben veel te lijden gehad van het omslaan van de bladzijden en het terugbladeren. En misschien ook wel doordat predikanten er een gewoonte van maken (maakten) hun spiekbrieffje tussen de bladzijden te steken.



Na wat speurwerk werden we gewezen op de heer W.C. (Wim) van 't Zelfde aan de Lingedijk in Leerdam, bestuursvoorzitter van het Bijbelmuseum in Leerdam. Dit kleinschalige museum heeft als doel het verantwoord bewaren, (doen) restaureren van beschadigde exemplaren en dit onderdeel van het kwetsbare Nederlands cultureel religieus erfgoed te behouden voor de generaties na ons en voor het publiek toegankelijk maken. Een aanrader om er eens op bezoek te gaan, zie hun website www.statenbijbelmuseum.nl.

Wim van 't Zelfde ontving ons donderdag 31 januari 2013. Hij had intussen onze bijbel bekeken en legde ons de verschillen uit tussen open hoeken en hartjeshoeken, en tussen slangsloten en kolomsloten. Bij een vorige restauratie zijn niet de juiste koperen ornamenten aangebracht zodat onderdelen die er nu opzitten vervangen zouden moeten worden, kapotte bladen worden hersteld en ontbrekende worden bijgezocht uit 'reserve'-exemplaren.

Die vorige restauratie vond plaats in circa 1943/1944. Dat weten we zo omdat het College van Kerkvoogden, bestaande uit de toenmalige emerituspredikant/president kerkvoogd ds. A. Graves van Willenswaard, secretaris G. Hooijer en penningmeester A. Kruidenier, in 1944 op het voorblad beschreef hoe de bijbel was beschadigd geraakt tijdens de kerkdakbrand in 1934 en de instorting van de pilaar in 1936. Even later, bij de evacuatie op 22 oktober 1944, heeft Graves van Willenswaard de gerestaureerde bijbel in veiligheid gebracht zodat hij in juni 1945 als president kerkvoogd in de bijbel kon schrijven: 'God geve, dat na niet langen tijd deze kanselbijbel in de nogmaals gerestaureerde Cunerakerk, een plaats zal vinden en dat de gemeente om hem geschaard zal zijn om te beluisteren wat God de Heere, door zijn Woord tot haar heeft te zeggen.'
Na 1 juli 2013 zal de bijbel weer op de kansel liggen.

Willem H. Strous

Koninginnedag op 30 april 2013

Ondanks de verwachting dat veel mensen het aftreden van de koningin en de inhuldiging van de koning op de TV zullen volgen, wordt Koninginnedag in Rhenen, Elst en Achterberg op 30 april gevierd van 10.00 – ca 17.30 uur. Alleen de officiële opening door de burgemeester en de aubade door schoolkinderen komt te vervallen vanwege de start van het festijn op de TV.

Het Cuneragilde heeft op Koninginnedag altijd extra torenbeklimmingen van 13.00 - 17.00 uur. Het verzoek van de Oranjevereniging is om die gewoon door te laten gaan.



Volgens informatie van de Oranjevereniging Rhenen is het TV programma voorlopig als volgt:

- 10.00 - 10.30 uur – Abdicatie van H.M. de Koningin in het Koninklijke Paleis Amsterdam
- 10.30 - 10.50 uur – “Balkonscene” met leden van de Koninklijke familie.
- 13.55 uur Vertrek van de Koning en het gevolg naar De Nieuwe Kerk.
- 14.00 - 15.30 uur - Beëdiging en inhuldigingsprocedure in de Nieuwe Kerk.
- 16.30 - 17.30 uur - Receptie voor autoriteiten en leden van de Staten-Generaal in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Nieuwe folder Cuneragilde

Ter vervanging van onze oude folder (uit de beginjaren van ons gilde) zijn we bezig met een nieuw concept, met nadruk op het aanbod van rondleidingen. Hopelijk lukt het financieel om de folder in kleur af te drukken.

In het concept zijn we tot nu toe uitgegaan van een A-4 formaat met 3 kolommen. Op de foto alvast een impressie van de achterzijde.

OPROEP: Voor de startpagina, de eerste kolom van de voorkant, zijn we nog op zoek naar een “pakkende” titel en foto. Suggesties hiervoor van inventieve en creatieve leden zijn welkom

Willy Hoorn en Theo Peek

<p>Schoolgroepen: vier rondleidingen met gereduceerd tarief - €1,00 p.p.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rondleiding over de Grebbeberg en Militair Ereveld voor groepen 7/8.2. Cunerakerk met puzzechocht3. Gelachteniskerk met puzzechocht4. Torenbeklimmingen <p>Arrangementen i.s.m. de VVV en plaatselijke horeca</p> <p>Stadswandeling in combinatie met drankje en hapje Brasserie Van Toor</p> <p>Torenbeklimming in combinatie met een steparrangement</p>	<p>Periodieke activiteiten tijdens de zomer, op Koningsdag, Cuneradag en Open Monumentendag</p> <p>Openstelling Cunerakerk in de zomerperiode op wo- t/m zaterdag van 13.00 – 16.30 uur met torenbeklimmingen van 14.30 – 15.30 uur</p> <p>Wat is het Cuneragilde?</p> <p>Rhenen is een stad (stadsrechten sinds 1250) met een rijke cultuurhistorie.</p> <p>Dank zij de Cuneragilde werd Rhenen een pelgrimsoord voor mensen met keel-ziekten en met ziek vee. Met behulp van de inkomsten van pelgrims werd vanaf 1497 de Cunerakerk en Cuneratoren gebouwd (81,8 meter en 294 treden)</p> <p>Het Cuneragilde is opgericht op 12 juni 2000 (Cuneradag).</p>	<p>Doelstelling: Promotie cultuurhistorisch Rhenen en opleiding gidsen.</p> <p>De gidsen zijn vrijwilligers. De opbrengsten van de rondleidingen worden besteed aan goede doelen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Restauratie Cunerakerk- Vrienden van het Rondeel ten behoeve van aankopen voor het museum- Stichting Beiaard Cuneratoren voor instandhouding handmatige bespelijng stokkenlavier en wekelijkse bespelijng- <p>Aanmelding voor rondleidingen</p> <p>VVV Markt 20 3911 LJ Rhenen telefoon: 0317 612333 mail: info@vvvrhenen.nl</p>
---	---	--

AGENDA

Woensdag 20 maart 2013

Lezing Historische Vereniging: Jan Maarten Doorman over “de Vrede van Utrecht in 1713 en wat daaraan vooraf ging”. Locatie: Hof van Rhenen. Aanvang lezing: 20.00 uur.

Zaterdag 13 april 2013

Cultuurhistorische excursie over de Grebbeberg: “Op zoek naar de Koningstafel”. Start: 15.00 uur vanaf parkeerplaats Ereveld.

Zaterdag 20 april 2013

Kick-off van de nieuwe Stichting Vrienden van de Cunerakerk om 15.00 uur in de Cunerakerk. www.cunerakerk.nl. Het programma is nog niet bekend. Het Cuneragilde heeft gratis torenbeklimmingen aangeboden.

Dinsdag 30 april 2013

Viering Koninginnedag met extra torenbeklimmingen van 13.00 – 17.00 uur.

Donderdag 16 mei 2013

Lezing Historische Vereniging: Anton de Ridder houdt een lezing over “Hondenbanen”. Locatie: Dorpshuis Achterberg. Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.00 uur

Zaterdag 8 juni 2013

Cuneradag met extra torenbeklimmingen en kraam Cuneragilde voor promotie/ledenwerving.

Woensdag 26 juni t/m zaterdag 7 september 2013

Wekelijks op woensdag t/m zaterdag: van 13.00 – 16.30: openstelling van de Cunerakerk uur, en om 14.30 uur een torenbeklimming.

Rhenense websites over uitgaan en evenementen in Rhenen

www.uitinrhenen.nl – een nieuwe website over uitgaan in Rhenen. De rondleidingen door het Cuneragilde worden vermeld onder Kunst en Cultuur en de zomeropenstelling op de kalender. www.cultuurinrhenen.nl - website van het Cultureel Platform Rhenen met evenementen, lezingen en kalender.