



Gilde Nieuws, september 2011

UITNODIGING VOOR DE GILDE-AVOND OP WOENSDAG 5 OKTOBER

U bent allen hartelijk welkom op woensdag 5 oktober in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1.

Deze Gilde-avond is bedoeld als gezellig samen zijn met een hapje en drankje ter afsluiting van de zomeractiviteiten. Het zomerseizoen lijkt succesvol geweest te zijn met veel bezoekers en veel rondleidingen. Natuurlijk dank zij de inzet van vele gidsen. Waarschijnlijk hebben we op 5 oktober meer informatie over bezoekersaantallen.

Ans Pilkes zal ons een rondleiding geven door de Ontmoetingskerk.

U bent welkom vanaf 19.30 uur; aanvang om 20.00 uur – ca 22.00 uur. Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk. We rekenen erop dat alle Cuneragilde medewerkers komen !!!



foto Ans Pilkes

Info voor alle gidsen over de Cunerakerk

Op een aantal plaatsen in onze informatiebladen voor gidsen wordt gemeld dat de Cunerakerk in 1957 definitief weer in gebruik werd genomen na 23 jaar van werkzaamheden voor restauratie en herstel van oorlogsschade. Deze notering was begin juli aanleiding voor een discussie tussen Sjef Koster en Pim Strous. Pim leverde het definitieve bewijs door te gaan spitten in 'Het Maandblad' van de Kerkvoogdijen. In het nummer van januari 1950 staat gemeld dat na 15 jaar de Cunerakerk op 20 december 1949 weer in gebruik wordt genomen. Een passend orgel is er dan nog niet. Een noodorgel uit het gebouw Irene bood uitkomst. Pas in 1957 (na 23 jaar) werd het huidige Vulpen orgel in gebruik genomen

Jan Blaas

Telefoonnummers voor noodgevallen tijdens het gidsen

Vorige week is er een bezoeker (van een busgezelschap) tijdens een rondleiding in de Cunerakerk gestruikeld. Hij had een flinke verwonding aan het gezicht. Het was even de vraag of vervoer naar het Gezondheidscentrum nodig zou zijn. We zullen zorgen voor een EHBO tas in de keuken van de Cunerakerk. Het is ook nuttig dat alle gidsen de volgende telefoonnummers in de mobiele telefoons opslaan of in agenda's noteren:

VVV: tel. 0317 – 61 23 33

Gezondheidscentrum Rhenen: 0317 – 61 89 91

Huisartsenpost Gelderse Vallei (weekenden): 0318 – 43 44 44

In levensbedreigende situaties natuurlijk 112 bellen.

Maand van de geschiedenis – oktober 2011

Het Cuneragilde organiseert in de maand van de geschiedenis samen met toneelgroep "De Hucht", de Bibliotheek en Museum "Het Rondeel" op vrijdagavond 7 oktober een speurtocht voor de hoogste groepen van de basisschool. Deze speurtocht begint en eindigt in de Bibliotheek. In deze

speurtocht is van alles te ontdekken. Niet alleen moeten er vragen worden beantwoord bij het lopen van de speurtocht. Er lopen verklede mensen rond die iemand voorstellen uit de jaren vijftig. Wat beelden zij uit? Bij de Cunerakerk kunnen er spelletjes gedaan worden uit die tijd. Na de spelletjes wordt de speurtocht uitgelopen en gaan we weer naar de Bibliotheek. Daar wacht een verrassing voor degene die de vragen het best beantwoord heeft en de figuren heeft herkend. Voor iedere deelnemer is er een herinnering. De gildeleden wordt gevraagd als gids met de groepjes kinderen mee te lopen. De speurtocht wordt gehouden van 19.00 -21.00 uur.

Ans Pilkes – van Delft

Handleiding Grebbebergwandeling

I.s.m. Het Rondeel verzorgt het Cuneragilde rondwandelingen over de Grebbeberg. De route gaat over het Ereveld naar de kazematten en de stoplijn in het bos en duurt 1 ½ uur. Een succesvolle



rondleiding, want scholen komen met bussen van elders om deze rondleiding mee te maken. Het aardige van deze rondleiding is de wisselwerking tussen jonge bezoekers en de gids. Iedere rondleiding is weer anders en iedere gids heeft ruimte voor zijn eigen aanpak.

Inmiddels hebben vier personen zich aangemeld als nieuwe gids voor deze rondleiding. Het is leuk om je gidsenwerk uit te breiden en/of te kunnen variëren. Het plan is ook om scholen in de regio via een informatie/aanmeldingsfolder actief te gaan benaderen.

Nieuwe gidsen lopen een paar keer mee met ervaren rondleiders om ervaring op te doen. Met vier nieuwe gidsen “in opleiding” is er behoefte aan een schriftelijke handleiding met alle wetenswaardigheden op een rij. Afhankelijk van de wisselwerking met de schoolgroep kan iedere gids dan putten uit een gezamenlijke en grote bron van kennis. De handleiding wordt samengesteld door een werkgroepje.

Wie interesse heeft om hieraan mee te doen, is van harte welkom. Aanmelden bij één van de bestuursleden of via info@cuneragilde.nl

Verslag uitstapje naar Sonsbeek op 31 augustus 2011

De excursie was een initiatief van Arnold van Hooft. Naast zijn gidsenwerk in Rhenen is Arnold actief met gidsenwerk in Sonsbeek en het Watermuseum in Arnhem. Hij nodigde ons daarom uit voor een rondleiding. Het werd een geslaagde en interessante excursie met o.a. een beklimming van de Belvédère op Sonsbeek. Arnold was een prima gids en een boeiende verteller, die de deelnemers ruim 3 uur heeft kunnen boeien. Het aardige van deze rondwandeling waren de onderlinge contacten en kennismaking met meegekomen partners. Heel veel dank aan Arnold en voor herhaling vatbaar. Als andere leden een interessante excursie kunnen aanbevelen, dan horen we dit graag.

Willy Hoorn



foto Jantje Struif Bontkes

Jaarlijkse wandeldag Gilde Nederland

Dit jaar was het de beurt van het Gilde Rotterdam om een wandeldag te organiseren voor de aangesloten gildes van het Gilde Nederland. Omdat het Gilde ook nog het 25 jarig jubileum



Foto Frank Ganzevles

vierde was er extra feestelijk programma opgesteld. De dag (19 april) begon na ontvangst en opening in het Havenmuseum met een rondwandeling door het stadscentrum van Rotterdam waarbij de architectuur en de herbouw nadrukkelijk aan bod kwamen. Na de wandeling scheepten we ons in op de Westerkade en onder het genot van een voortreffelijk lunch en een stralende zon kregen we een rondvaart door de Rotterdamse haven. Tijdens de rondvaart werd in bijzijn van een wethouder het

1e exemplaar van de Gilde wandelgids Rotterdam uitgereikt. Een zeer leuk boekje met veel wetenswaardigheden en een uitgebreide wandeling door de binnenstad. (boekje is bij mij te leen). Kortom een zeer geslaagde dag met de complimenten voor het gilde Rotterdam.

Ervaring van een torengids:

Hoog aanzoek op de Cuneratoren !

Op woensdag 27 juli vond een bijzondere torenbeklimming plaats. Een jongeman uit Opheusden vroeg bovenop de toren zijn vriendin ten huwelijk. De gids die hierbij getuige was Frank Ganzevles. De gids aan het woord : “De VVV had mij een week eerder benaderd met de vraag of ik een beklimming wilde doen met een jong stel waarbij eenmaal boven de jongeman zijn vriendin ten huwelijk zou vragen. Na bevestiging van mijn kant heb ik contact



foto Frank Ganzevles

opgenomen met de jongen en gevraagd of er nog speciale wensen waren zoals het maken van een foto of een toast met een glas champagne. Daar had hij nog niet over nagedacht en wist ook niet of zijn vriendin wel van champagne hield ! Hij belde mij enkele dagen later weer op en gaf aan dat hij het huwelijksaanzoek wilde doen met een roos en na afloop dit wilde vieren met een glas champagne. Verder vroeg hij mij of hij het aanzoek zonder mijn afwezigheid kon doen. Dit heb ik hem toegezegd met vervolgens nog van zijn kant de bevestiging dat mocht zijn vriendin het huwelijksaanzoek weigeren hij niet van de toren zou springen. Op de betreffende woensdag haalde ik het stel af bij de VVV en gaf met een knipoog naar de jonge man aan dat ze geluk hadden dat ze de enige waren voor de beklimming en dat dit dus een exclusieve excursie was. Eenmaal boven gekomen gaf ik aan waar Opheusden lag wat mij de gelegenheid gaf om de roos te voorschijn te halen. Na overhandiging aan de jonge man verdween hij maar kwam na enkele minuten met een stralende glimlach met zijn vriendin terug. Met een glas en een foto werd het huwelijksaanzoek nogmaals bevestigd. Niet alleen voor het stel maar ook voor mij was dit een zeer bijzondere beklimming”.

Vraag: heeft u ook een leuke ervaring tijdens een rondleiding? Deel deze ervaring in het Gilde Nieuws.