



## Gilde Nieuws, editie september 2012

### Uitnodiging Dank-je-wel bijeenkomst op 10 oktober in het Oude Raadhuis

Wij nodigen graag alle gidsen, gastvrouwen/heren van de Cunerakerk, Lenie en haar vrijwilligsters van de VVV uit voor een bijeenkomst in het Oude Raadhuis op **woensdagavond 10 oktober om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.**

Na de brandschade is het Oude Raadhuis lange tijd dicht geweest. Nu is het gebouw gelukkig weer opengesteld voor rondleidingen. Bert Huiskes zal ons vertellen over de nieuwe schilderijen en het gerestaureerde staand horloge in de trouwzaal. En we kunnen een rondgang maken over de verdiepingen van het Oude Raadhuis. Maar daarnaast veel tijd voor een gezellig samenzijn en evaluatie van het seizoen 2012 onder het genot van een hapje en drankje.

### Vacature binnen het bestuur.

Riki van der Werf gaat helaas ons bestuur verlaten. Zij is bestuurslid "van het eerste uur". Het Cuneragilde is op 12 juni 2000 opgericht. Nu wil zij meer tijd gaan besteden aan haar andere vrijwilligerswerk bij de Blauwe Kamer en aan haar familie.

Binnen het bestuur hield Riki zich vooral bezig met de samenstelling van de zomerroosters en de contacten met de gastvrouwen/heren van de Cunerakerk. Daarnaast was zij het hele jaar door de vaste contactpersoon voor het Kerkelijk Bureau, dat veel kopieerwerk voor ons verzorgt. Jammer, dat zij vertrekt.

U begrijpt het al, we hopen dat de lege plek die zij achterlaat binnen het bestuur snel weer opgevuld zal worden. Een nieuwe kandidaat hoeft niet per se dezelfde taken te doen die Riki vervulde.

Uitgangspunt voor een nieuw bestuurslid is om dingen te doen, die bij haar/hem passen. Dan zullen de bestuurstaken onderling herverdeeld worden.

We hopen natuurlijk dat vele kandidaten zich zullen melden bij Willy Hoorn, tel. 616369 of bij een van de andere bestuursleden.

### Gelamineerde historische afbeeldingen voor gidsen

In het vorige Gilde Nieuws maakten we melding van een nieuw hulpmiddel voor gidsen bij rondleidingen, nl. gelamineerde illustraties. Ingrid Tinbergen en Gijs Jonkers hebben een selectie afbeeldingen samengesteld, die bruikbaar zijn als illustratie bij stadswandelingen, rondleidingen Cunerakerk en torenbeklimmingen.

De afbeeldingen zitten in een draagtas met het logo van het Cuneragilde. Twee draagtassen hangen in het VVV kantoor.

De meeste rondleidingen starten bij de VVV. Vraag dus voor aanvang naar deze tas met afbeeldingen en maak een keuze uit de afbeeldingen die passen bij het verhaal van de gids.

Na afloop graag weer bij de VVV terugbrengen, want de illustraties zijn voor algemeen gebruik door alle gidsen.





### Het oude doopvont in de Cunerakerk.

Jaren geleden is op de kerkzolder een oud en beschadigd doopvont aangetroffen dat door de toenmalige voorzitter van het Cuneragilde, Rijk Willemse, naar beneden gehaald werd en in de doopkapel gezet. In overleg met het college van kerkrentmeesters is, na de restauratie van de twee grote tekstborden die grotendeels door ons Gilde werd betaald, ervoor gekozen om, als ons volgende project, dit oude doopvont te laten restaureren.

*doopvont in oude staat*

*doopvont gerestaureerd*



In de vergadering van 20 juni 2011 besloot het college de opdracht tot restauratie te verlenen aan Hoefakker Kunst- en Siersmederij te Garderen. Zij hadden aangeboden het werk te doen voor € 5.801,25 incl. btw, en met de opbrengst aan giften door onze bezoekers in de bus gedaan, kon dit worden betaald. Het doopvont zou in originele staat worden teruggebracht en weer de glans hebben die het bezat toen het in oktober 1859 werd aangeschaft. In het kerkelijk archief is namelijk een kwitantie teruggevonden waarmee in dat jaar aan de firma Schütz te Zeist f 64 werd betaald voor de levering van een zinken doopvont.

Medio augustus werd het gerestaureerde doopvont afgeleverd en weer teruggezet op zijn oude plaats in de doopkapel. Het ziet er als nieuw uit!

Opmerkelijk is dat in de kerken in Lienden en Rijswijk (tegenover Wijk bij Duurstede) bijna identieke doopvonten staan. Omdat in die twee plaatsen de kerkelijke archieven niet zo goed zijn bewaard gebleven als in Rhenen, is het helaas niet mogelijk om na te gaan of deze doopvonten van dezelfde firma, en uit dezelfde tijd, afkomstig zijn.

*Willem H. Strous*



*Doopvont in Lienden*



*Doopvont in Rijswijk*



*Detail doopvont in Cunerakerk*



### **Verslag excursie Openlucht museum op 16 juni 2012**

Menigeen is al eerder in het Openlucht Museum geweest. Misschien was dit de reden dat de excursie niet al te druk bezocht werd. Jammer. Want Jan Blaas, zelf vrijwilliger bij het museum, leidde ons rond op een zeer persoonlijke manier. Hij bracht ons op onbekende plekken, vertelde over de opzet en landschappelijke inpassing van het museum, de dilemma's over renovatie of restauratie. We bezochten zijn lievelingsboerderij en waarom? Leerzaam en gezellig.



### **Gidsen gidsen gidsen**

#### **Gezamenlijke Grebbeberg rondleiding op 14 juli 2012**

De Grebbeberg rondleiding voor scholen (groep 7/8) over WO II en de Slag bij de Grebbeberg is een interessante en veel gevraagde rondleiding. Voor de opleiding van nieuwe gidsen had het Cuneragilde voor deze rondleiding nog geen algemene informatie beschikbaar.

Een werkgroep, bestaande uit Frank Ganzevles, Theo Peek, Toine Maas, Pieter de Vries en Jan Blaas heeft op basis van de ervaringen en kennis van deskundige gidsen een algemeen informatiepakket samengesteld en op CD gezet. Deze CD werd uitgereikt na een gezamenlijke rondwandeling op 14 juli. De CD is beschikbaar voor nieuwe gidsen.



#### **Een torenbeklimming voor en door gidsen op 30 juni 2012.**

Op 30 juni j.l. hebben een groep toren-gidsen gezamenlijk de Cuneratoren beklommen onder het motto een beklimming door en voor gidsen. Doel was het uitwisselen van persoonlijke ervaringen, anekdotes, wetenswaardigheden en tips.

Gezien de reacties na afloop kan gesproken worden over een zeer geslaagde beklimming, alle toren-gidsen hebben er het nodige van opgestoken en hebben hun eigen verhaal kunnen aanvullen en versterken. Voor het bestuur aanleiding om deze gezamenlijke beklimming ook in de toekomst te gaan herhalen.

## Ervaringen van gidsen

### Opgesloten in de torenhal

Vandaag had ik een rondleiding van groep 4 in de Cunerakerk. Vooraf controleer ik altijd even of alles in orde is voordat ze na een inleidend praatje, op speurtocht gaan in de kerk. O.a. de torenhal open doen omdat ook daarover vragen gesteld worden. De automatische glazen deuren gingen mooi open, maar....toen ik terug de kerk in wilde weigerden die deuren om open te gaan!!

Wat nu ? Zo meteen staat de groep kinderen voor de deur maar er is niemand in de kerk om ze te ontvangen. Ik kan ook niet bij de klokken om te spelen: In naam van oranje doe open de poort! Hoe kom ik hier uit!!

De grote deuren dan maar proberen. Daar zitten twee grendels op en als ik die open kan krijgen ben ik verlost! Helaas zit de bovenste grendel veel te hoog voor mijn persoontje. Ik kijk rond of er iets is waar ik op kan staan. Dat is niet veel, alleen een kleine standaard met het bord van de openingstijden van de kerk. Als ik de standaard naar de deur heb gesleept, en ik me goed uitrek kan ik bij de bovenste grendel! Hoera ik kan naar buiten!! Gauw omgelopen naar de andere ingang, en net op tijd om de kinderen te ontvangen. Tijdens de rondgang van de kinderen heb ik voor alle zekerheid maar een stoel tussen de glazen deuren gezet.

Tini Walstra



*Voetnoot. Deze ervaring was aanleiding om een klein trapje achter de panelen in de torenhal te plaatsen.*

### Hond beklimt de toren

Bij één van de beklimmingen op Koninginnedag kwam ik er bij de eerste stop achter dat er geen 20, maar 21 deelnemers de klim wilden volbrengen.

Voor het eerst in mijn carrière als torengids heeft een hond de 298 treden, geheel op eigen kracht afgelegd. Deze lieve Jack Russel maakte bovengekomen een geheel fitte indruk en genoot zichtbaar van het uitzicht. (zie foto). Zijn baasjes uit IJsselstein waren apetrots, vooral omdat deze hond zijn roots in Rhenen had liggen. Zowaar een emotioneel moment voor de hond.

André Karper



## Nieuwe gidsen stellen zich voor



Ik ben **Wim Verhoeks**, en woon sinds 2006 in Ede. Daarvoor in Rhenen waar ik ook opgegroeid ben.

In mijn dagelijks leven ben ik tot September 2012 administratief medewerker. Vanaf oktober hoop ik als locatie coördinator op een gehandicapte instelling te gaan werken. Ik ben geïnteresseerd in geschiedenis zodat de geschiedenis van Rhenen eigenlijk automatisch mijn liefde heeft gekregen. Ik ben op dit moment voornamelijk gids van de Toren en begeleidt scholen bij de speurtocht in de Kerk. De toren is nog steeds leuk omdat je hier de gelegenheid hebt de geschiedenis vrij breed mee te nemen.



**Evert van Vulpen**, DGA Kookaburra bv.

Gelukkig veel vrije tijd en veel hobby's; techniek en technische historie, klassieke auto's en motoren, (circuit)motorrijden,(race)fietsen en mountainbiken, boeken, verzamelen. Al 20 jaar wonend aan het Elisabethplantsoen en kijkend op de toren. Vanzelf komt dan de interesse hiervoor en voor de geschiedenis an Rhenen in het algemeen.

In een gesprek met Willy in de kraam van het Cuneragilde is het torengidsen tot stand gekomen. Erg leuk om te doen: enthousiaste mensen en boeiende verhalen.



**Jenny de Boer**

Bloembindster en werkzaam in de thuiszorg.

Het is fijn om in een stad met zoveel historie te wonen.

Door gids te zijn blijf je actief bezig met het vergaren van kennis over de geschiedenis van Rhenen.

Ook is het leuk om dit te delen en erover te vertellen aan mensen die daar ook in geïnteresseerd zijn.



Mijn naam is **Pieter de Vries**, gepensioneerd redacteur en wil rondleidingen geven op de Grebbeberg. Als kind las ik de avonturen van 'Cis de Man' en 'Nacht op den Berg' en ik wist: dat gebeurde hier om de hoek. Veel later bij het schilderen van mijn huis kwam ik de sporen van kogels en granaatscherven tegen. Wie schoot die af en met welk doel? Ik ging er over lezen. Sprak veteranen, die er graag over vertelden. Nu ik dagelijks mijn honden uitlaat op het voormalig slagveld, spelen die verhalen door mijn hoofd. Ik wil ze doorgeven.



Mijn naam is **Tineke van der Sluis**, nu zonder beroep, ik woon sinds 1990 in Rhenen, en ik ben altijd al erg geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van Rhenen, dus het lijkt mij ook leuk om daarover te vertellen aan mensen die hier op bezoek komen.

Het soort rondleiding die ik het leukste vind is denk ik de Cunera kerk en het oude raadhuis, maar ook de Toren en een korte stadswandeling vind ik wel leuk om te doen.



**Wim Hulsman** (1972), een geboren en getogen Rhenenaar. Ik ben werkzaam in een mediabedrijf. In de jaren negentig ben ik een aantal jaren de vaste gids op de Cuneratoren geweest. Door studie en werk moest ik dat loslaten. Recent beklom ik de toren in familieverband weer, dat maakte me weer enthousiast om gids te worden. Het is een prachtige toren met vele mooie verhalen. De rondleiding door de toren en daarna de kerk hebben mijn bijzondere interesse, maar op termijn wil ik ook voor andere rondleidingen beschikbaar zijn.